

# EPICA MERCURI

INTERNATIONAAL NIEUWSJOURNAAL VAN EPIS AZULI, NO. 1

VOORJAAR 7991 CB, 4817 CA, 636 ABC, 448 EC

## Moord op oud-landvoogd in Sevosetië

TAKKEHOLM/TERAZON – In Takkeholm, de hoofdstad van Sevosetië, is ambassadeur en oud-landvoogd Ambis Quorci op brute wijze van zijn leven beroofd. De plaats van de misdaad was de ambassade van IJzerland waar epxi Ambis te gast was op een besloten viering die de IJzerlandse ambassadeur Theodereiks Paitrausuns gaf. Vermoedelijk is vergif in het spel dat in een cocktail was bereid. De Sevosetische autoriteiten hebben het onderzoek ter hand genomen. De toedracht, mogelijke motieven of verdachten zijn momenteel nog onbekend. Quorci was nog net 62 jaar oud geworden.

Landvoogd Silvas III Calmai Phasis reageerde geschokt op de dood van zijn voorganger. Hij had zelf onder hem gewerkt als minister van oorlog en hoewel hun relatie niet ideaal was geweest, was er wel onderling respect geweest.

“De dood van deze oud-landvoogd is bijzonder tragisch,” zei Calmai Phasis. “Een wijd en zijd gerespecteerde politicus en diplomaat heeft op schandelijke wijze zijn leven verloren. De Azuli regering zal alles op alles

zetten om de dader te achterhalen en op gepaste wijze te straffen. Wij zullen IJzerland, op wiens grondgebied de moord plaats vond, en Sevosetië om uitlevering van de dader vragen en hem de hoogste straf laten ondergaan! Wij zullen laten zien dat men niet licht om kan gaan met zij die landvoogd zijn geweest! Wij zullen IJzerland sowieso aansprakelijk stellen voor de gebrekkige beveiliging in hun eigen ambassade. Wanneer men hoge gasten ontvangt moeten zij zich zonder zorgen en in absolute veiligheid rond kunnen bewegen. De reputatie van de IJzerlandse diplomatie als gastheer is door dit kwalijke incident zwaar beschadigd. Indien nodig zullen wij enige compensatie verlangen voor het geleden verlies. Wij zullen een inspecteur-generaal van het Azulische hooggerechtshof naar Sevosetië zenden om toezicht te houden op de voortgang van het onderzoek.”

## Cappicische piraten plunderen kustdorpen Aichion

PENITENZA – Door de voortdurende binnenlandse veldtochten van de kaezos van Aichion is de lokale bevolking zozeer gericht geraakt op invallen vanuit het binnenland dat zij geen oog meer hebben op dreigingen vanuit zee. Naar verluidt is een eskader piratenschepen gedurende enige weken langs de kust van Aichion getrokken onder leiding van kapitein Atter Brutu en heeft daarbij een groot aantal kustdorpen overvallen. Zij die zich verzetten zouden zijn gedood, waarna de aantrekkelijke vrouwen en jonge

mannen gevangen waren genomen om op illegale slavenmarkten verkocht te worden. Vervolgens waren de dorpen leeggeplunderd van alle waardevolle spullen.

De Aichische marine verscheen wel vrij snel ter plaatse, maar de snelle wendbare schepen van de piraten waren lastig om te achtervolgen. Daarnaast verliepen de overvallen zo snel dat de marine vaak te laat kwam en dat de piraten al verdwenen waren.

### IN MEMORIAM

Ambis Quorci (7929-7991) is afkomstig uit Phe lipundun, een stad in het noordwesten van het prinsdom Nine, uit een familie in de middenklasse. Na enige jaren actief te zijn geweest in de handel ging hij in 7968 in de politiek. Eerst bekleedde hij enige functies in het stadsbestuur, waar hij zich een zeer capabel bestuurder toonde. Dit leidde in 7975 tot zijn uitverkiezing tot afgevaardigde van zijn district in de Spiron Azuli (het Azulische Huis, red.), alwaar hij door gedegen werk al snel naam wist te maken. In 7979 werd hij minister van volksgezondheid in de vijfde termijn van landvoogd Cistenantun Mestime Nundi. Ook in die positie wist hij zich te profileren als een goed diplomaat. Toen Mestime Nundi zich in 7983 niet meer verkiesbaar stelde deed Quorci een poging hem op te volgen, zonder zichzelf al te grote kansen toe te dichten, maar hij bleek voor de Landsraad een goed compromis. De opvolging van de populaire en succesvolle Mestime Nundi als landvoogd viel hem zwaar. Hij leverde de gelijk werk, maar schoot toch vaak tekort in zijn inlevingsvermogen en vaak had hij weinig grip op zijn ministers. Toen de Landsraad in 7988 besloot dat hij af moest treden accepteerde hij dit gelaten. Hij had graag een volle termijn gediend, maar hij leed onder teveel stress en de foutjes die hij maakte begonnen op te vallen. Een half jaar later kwam de positie voor ambassadeur in Sevosetië vrij. Quorci was in zijn vrije tijd al lange tijd geïnteresseerd geweest in de inheemse cultuur van de volken in de noordelijke landen dus solliciteerde hij bij landvoogd Silvas III voor de positie. Deze aarzelde niet en Quorci kon als ambassadeur naar Sevosetië, waar de autoriteiten vereerd waren om een oud-landvoogd als ambassadeur te krijgen.

# Conclit met Dardania over Nimandische Eilanden

CARACATA – Ten noordoosten van de Ksalische Archipel liggen enkele vrije kleine eilanden die op de kaarten bekend staan als de Nimandische Eilanden. Vijf eilanden vormen een kleine archipel. Vier eilanden bestaan voornamelijk uit rotsen en zijn onbewoonbaar. Op één eiland, Uthuke genaamd, wonen zo'n twintig mensen in vrij primitieve hutten die leven van de visserij. Zij leven vrij afgesloten van de buitenwereld want de Nimandische Eilanden liggen buiten de traditionele vaarroutes en schepen zien zelden reden om op een van de eilanden aan te leggen, daar deze meestal broedplaatsen van zeevogels zijn.

Dit veranderde toen een schip van de Azuli marine op een dag langs de eilanden voer en een Dardaans marineschip bij de eilanden zag varen. De kapitein, Netaliun Lochalbi, beval zijn stuurman naar het Dardaans schip te varen en te vragen wat het hier deed. De schepen voeren langs en Lochalbi stelde zijn vraag. De Dardaans kapitein zei: "Ik ben kapitein Ikhebas Genballos van de keizerlijke marine. Ik ben aan u geen verantwoording schuldig."

"Scheer je weg, kerel," antwoordde Lochalbi. "Dit zijn Azuli wateren. Ik wil je verzoeken ons territorium te respecteren en een andere vaarroute te nemen."

"U heeft geen recht mij te bevelen," reageerde Ikhebas hooghartig. "Heeft u enig bewijs om uw aanspraken te staven?"

Hierop maakte Lochalbi enige obscene gebaren en beval zijn mannen hun gevechtsposten in te nemen. Daarop besloot Ikhebas

eieren voor zijn geld te kiezen en voer hij snel weg naar het noorden.

Lochalbi zette daarna kalmpjes zijn reis voort en meldde het incident pas enige tijd later aan zijn meederen in de marinehaven Caracata op het eiland Hargast. Deze besloten de zeekaarten maar eens na te lopen met betrekking tot de eilanden en zonden twee schepen om enige metingen te verrichten. Toen de schepen de Nimandische Eilanden bereikten zagen ze tot hun stomme verbazing drie schepen van de Dardaans marine bij de eilanden liggen. Kapitein Troivan Kassati Meles, die de leiding had over de expeditie, verzocht tot een onderhoud en voer langs het vlaggeschip van de Dardaans schepen.

"Mag ik u vragen wat u hier doet?" informeerde Kassati Meles.

"Wij beveiligen de route naar ons fort op Meximas," antwoordde de kapitein, die zich Egos Bothikas noemde, waarop hij vroeg wat de Azuli schepen hier dachten te doen. Meximas is een klein eiland ten noorden van de Cappicische kust waar de Dardanen een havenfort hebben gevestigd om de piraten in de gaten te houden. Het fort is onneembaar, maar de Dardanen komen voorraadpunten tekort om effectief gebruik van te maken. Pogingen om op het vasteland van Cappicië een basis te vestigen bleken in het verleden onsuccesvol en te kostbaar.

Kassati Meles verklaarde zijn aanwezigheid en meldde ook dat de Nimandische Eilanden beschouwd worden als Azulisch territorium. "Onze zeekaarten in deze regio

hebben wij vanwege de Cappicische situatie altijd zorgvuldig en nauwkeurig bijgehouden," zei kapitein Egos. "Dit hebben we steeds in overeenstemming met de autoriteiten in Caracata gedaan en wij hebben hierover geen melding kunnen vinden van deze eilanden."

"Onze kaarten geven deze eilanden echter duidelijk aan," antwoordde Kassati Meles. "Het lijkt mij duidelijk dat wij in ons recht staan deze eilanden te claimen."

Zo ging de discussie nog enige tijd voort. Tenslotte besloten de twee kapiteins bij de enige bewoners van de eilanden te informeren. Wellicht dat dat duidelijkheid zou geven.

De bewoners bleken echter zeer verward door de drukte en aandacht. De kapiteins kwamen erachter dat ze een brabbeltaaltje van Azulisch en Dardaans spraken en moeilijk te verstaan waren. Het was duidelijk dat al generaties lang zich niemand met hen bemoeid had.

Hierop zonden beide kapiteins een van hun schepen terug naar de thuisbasis. In Caracata zond men een gezant naar landvoogd Silvas III in Terazon. Deze heeft nu de Landsraad bijeen geroepen. Dat wil dus zeggen, niet de legitari, de vertegenwoordigers van de rijksgroten die permanent in Terazon verblijven, maar de rijksgroten zelf zijn opgeroepen naar Terazon te komen om over de kwestie een besluit te nemen. In de tussentijd heeft hij de marine tot paraatheid geroepen, maar er zijn nog geen schepen uit de marinehavens van Caracata of Sonarsina vertrokken.

## Seyde-smokkelaars gegrepen in Vespasia Saint-Montagnees handelshuis Gilles de la Tourette verdacht

CRUDALTA-VIDESSOS – In een warenhuis net over de grens tussen de Azuli enclave Vespasia en Marar, in het Azuli deel van de dubbelstad Crudalta-Videssos, zijn een groep smokkelaars en helers op heterdaad betrapt terwijl zij twintig balen kostbare seyde probeerden te verhandelen buiten de normale handels- en invoertarieven om. De dubbelstad Crudalta-Videssos ligt

precies op de grens tussen Marar en de Azuli enclave en de grens loopt dwars door de stad, zonder een natuurlijke grens. Slechts een lage muur en een keten van huizen waartussenin vele poorten zitten vormt de grens tussen beide landen. Epis Azuli poogt al langere tijd om de grens ondoordringbaarder te maken en meer poorten te sluiten, maar de Maru autoriteiten verzetten zich

hiertegen. Dit zou de bedrijvigheid van de kleine handel belemmeren als er te grote rijen zouden ontstaan door te weinig doorgangen tussen de twee stadshelften. Daarnaast zijn er ook veel vriendschappelijke en familiebanden tussen de Maru en de Azuli die hierdoor ernstig verstoord zouden worden.

De smokkelaars werden gegrepen in Videssos, het oostelijke Azuli deel

van de stad, en de groep bestond uit een allegaartje van Maru en Azuli. Er bevond zich echter één vreemde een in de bijt. De agent die de smokkeltransactie coördineerde bleek afkomstig te zijn uit Sainte Montagne. De Azuli douane officieren namen hem mee naar het douanebureau waar zij hem op rustige maar indringende wijze wilden ondervragen.

Inspecteur Lusic Zenigata van de douane weigerde in het begin aan de pers informatie te geven over wat zij ontdekt hadden en wat de Saint-Montagnees van doen had met de smokkelaars. "U zult begrijpen dat de informatie omtrent deze zaak internationaal gevoelig kan liggen," zo sprak hij. "Om deze reden kunnen wij momenteel niets vertellen en ik verzoek u dan ook de berichtgevingen via de officiële kanalen af te wachten."

Via alternatieve kanalen kwamen ons echter wel details ter oren. Inspecteur Zenigata kondigde daarop een intern onderzoek aan om het lek te vinden. Tijdens de operatie bleek de leider van de smokkelaars te zijn ontsnapt. Het gaat hierbij om de beruchte dief Lupan Arsenun; die dus weer uit de

klauwen van de autoriteiten is ontsnapt. Nog belangrijker was de informatie dat de handelsagent gelieerd blijkt te zijn aan het Saint-Montagnese handelshuis Gilles de la Tourette. Het handelshuis is een van de kleinere van de stadstaat en het is algemeen bekend dat het de afgelopen jaren verlies heeft geleden door een aantal mislukte transacties en speculaties. In Sainte Montagne is het bericht van de mogelijk dubieuze praktijken als een bom ingeslagen. Het land heeft eerbaarheid en eerlijkheid hoog in het vaandel staan. Kort nadat de informatie gelekt was gaf Pallon VII, de prins van Vespasia en de stad Hesperidon, en officiële bestuurder van de enclave, een korte persconferentie. "Wij zullen de zaak grondig onderzoeken en zorgvuldig trachten fouten te vermijden. Wij hebben intussen contact gezocht met Sainte Montagne in de hoop hun volle medewerking te krijgen bij het onderzoek. Wij hebben ook contact opgenomen met de autoriteiten in Marar om de bron van de seyde te kunnen achterhalen en zo het gehele smokkelnetwork op te kunnen rollen. Wij hebben het sterke vermoeden

dat de recente vangst slechts het topje van de ijsberg is. Voorlopig hebben wij nog geen beschuldigingen vast gelegd. Verder onderzoek zal de exacte ten laste leggingen aan de betrokken personen en partijen bepalen."

Vanuit Sainte Montagne reageerde Guillaume Gilles de la Tourette, het hoofd van het verdachte handelshuis, geschokt en furieus: "Deze verdachtmakingen en beschuldigingen zijn absurd. Mijn handelshuis staat ver boven zit soort oneerbare activiteiten. Onze verliezen van de laatste tijd zijn slechts van tijdelijke aard. Wij bezitten over voldoende reserves om nieuwe investeringen te doen en wederom grote winsten te boeken. De zogenaamde handelsagent poogt ons slechts tot zondebok te maken! Ons handelshuis heeft niets met dit sujet van doen en onze onschuld zal zonder twijfel bewezen worden!"

Het onderzoek wordt in ieder geval voortgezet. Inspecteur Zenigata heeft de leiding gekregen over het onderzoek. Het is bekend van hem dat hij zich door niets laat belemmeren om criminelen te kunnen pakken.

## Als vrouw verkleedde regeringsvertegenwoordiger schokt handelsdelegatie in Xagranaujo

BATHSTATHS – Een Azulische handelsdelegatie onder leiding van Esduise Idoris Quadar, de minister van handel, die in Bathstaths, de hoofdstad van Xagranaujo, arriveerde voor gesprekken over een nieuw handelsverdrag, werd onaangenaam verrast toen de vertegenwoordiger van de regering een man was die gekleed was in vrouwelijke kleding. Op een afstand leek het nog dat de vertegenwoordiger een vrouw was, zoals verwacht, maar eenmaal van dichtbij had de delegatie, die voor het merendeel uit vrouwen bestond om de Xagrani te behagen, het al snel door dat zij in werkelijkheid het met een man van doen hadden, ook al

zette deze een hoog stemmetje op, had deze zijn lange haar in een uitbundige coupe opgezet, waren zijn wenkbrauwen geëpileerd en was zijn gezicht zorgvuldig opgemaakt.

Er ontstond een ogenblik van verwarring. Minister Idoris Quadar dacht dat zij met een grap te maken had en dat de echte regeringsvertegenwoordiger nog niet was gearriveerd. Zij sprak de travestiet, want zo beschouwde zij hem, vermanend aan. De vertegenwoordiger reageerde beledigd, maar voor dat het erger werd kwam een assistent van de vertegenwoordiger tussenbeide en verklaarde de situatie en wist het misverstand tijdig te verhelpen.

Voor de goede vorm bood minister Idoris Quadar had excuses aan, en konden de gesprekken dan toch voortgang vinden. Desondanks waren beide partijen enigszins geprikkeld, wat geen gunstige atmosfeer creëerde. Later werd het de delegatie pas duidelijk dat er een nieuwe mode heerst in Xagranaujo waarbij de mannen de mode van de vrouwen navolgen. De hoge stem van de vertegenwoordiger bleek net een ongelukkig toeval te zijn. Deze was van nature behept met een hoge stem door een ongelukje tijdens zijn jeugd. De exacte toedracht kon echter niet achterhaald worden.